

1/7/2013

**Χαιρετισμός Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης στην
παρουσίαση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Παρατηρητής της
Γειτονιάς» από το Δήμο Ιδαλίου**

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι στην αποψινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του «Παρατηρητή της Γειτονιάς» στον πρωτοπόρο και φιλοπρόοδο Δήμο Ιδαλίου.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες και συγχαρητήρια, πρωτίστως, τον Δήμαρχο κ. Λεόντιο Καλλένο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την αξιοποίηση της αγωνίας τους για την έξαρση της παραβατικής συμπεριφοράς με την ανάληψη δράσης και τη θετική τους ανταπόκριση στο κάλεσμά μας για εφαρμογή του «Παρατηρητή της Γειτονιάς», τα τελευταία δύο χρόνια.

Κάθε σύγχρονο κράτος που θέλει να βελτιώνει την ποιότητα ζωής και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των πολιτών του, πρέπει να προσφέρει στους πολίτες του, πρώτα και πάνω απ' όλα, ασφάλεια.

Από πλευράς μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, προωθούμε τον

ανασχεδιασμό της οργάνωσης της Αστυνομίας, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και ειδικότερα στην απαιτούμενη ασφάλεια του πολίτη.

Η ασφάλεια του πολίτη, αν και είναι η κύρια αποστολή της Αστυνομίας και βασικό καθήκον των Αστυνομικών, εντούτοις αυτή αφορά όλους εμάς, τόσο τις Τοπικές Αρχές όσο και τον κάθε ένα από εμάς. Γι' αυτό επενδύουμε στην συμφιλίωση της Αστυνομίας με τον πολίτη, ως το βασικότερο στοιχείο στη προσφερόμενη ασφάλεια. Επενδύουμε σε ένα νέο μοντέλο κοινοτικής αστυνόμευσης, που σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας και τον Παρατηρητή της Γειτονιάς θα αναπτύξουμε μια πολυδιάστατη δράση στα πρότυπα άλλων ανεπτυγμένων χωρών.

Για το σκοπό αυτό, έχω ήδη διαβουλευτεί και με τους Δημάρχους Λευκωσίας, Αγίας Νάπας, Πάφου, Λεμεσού, Παραλιμνίου, Δερύνειας, Σωτήρας και συνεχίζω προσωπικές συναντήσεις μου με άλλους Δήμους και Κοινότητες. Προχωρούμε στην υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου αστυνόμευσης και ασφάλειας των περιοχών και γειτονιών μας, με συχνές πεζές περιπολίες αστυνομικών και τροχονόμων των δήμων, καθώς και με την συμμετοχή της κοινοτικής αστυνόμευσης, του Παρατηρητή της Γειτονιάς και των εθελοντών πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε και προωθούμε την ενεργότερη συμμετοχή του πολίτη στην πρόληψη του εγκλήματος:

(α) με τη συμμετοχή του πολίτη στα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας, χωρίς την συμμετοχή της Αστυνομίας, και την ανάπτυξη της κοινοτικής διαμεσολάβησης και της κοινοτικής αλληλεγγύης, προς τους συμπολίτες μας που πραγματικά έχουν ανάγκη την δική μας βοήθεια.

(β) με την εφαρμογή αυξημένων μέτρων πρόληψης σε ορισμένες περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένα κρούσματα παραβατικότητας

(γ) με τη λήψη μέτρων για την εξάλειψη των αιτιών που ευνοούν τη δράση του εγκληματία ή με την καταπολέμηση των κοινωνικών παραγόντων που ευνοούν την εξώθηση κάποιων προς το έγκλημα.

Ο «Παρατηρητής της Γειτονιάς» είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συνοψίζονται οι πτυχές που μόλις ανέφερα, και που συμβάλλει δραστικά στη μείωση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας. Η ενεργός εμπλοκή των πολιτών δύναται να μετατραπεί σε κοινωνικό δίκτυο πρόληψης, υποστήριξης και προστασίας των νέων μας. Η αναμενόμενη ανταπόκριση των πολιτών είναι καθοριστική και γι' αυτό καθίσταται επιβεβλημένη η αξιοποίηση του προγράμματος σε κάθε ενορία ή γειτονιά του Δήμου μας.

Ο καταρτισμός της «Κάρτας εθελοντών πολιτών» που θα εκδίδεται και παραχωρείται από την Αστυνομία θα παροτρύνει τους πολίτες να συνδράμουν στο έργο της Αστυνομίας και να αντιληφθούν

τις ευθύνες που αναλαμβάνουν στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης διαφόρων εγκλημάτων και παραβάσεων.

Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι στόχος του προγράμματος ΔΕΝ είναι να ενθαρρύνει τους πολίτες να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους, ΟΥΤΕ να θέτουν τη ζωή τους ή τη σωματική ακεραιότητά τους σε κίνδυνο για την πρόληψη του εγκλήματος. Ο στόχος του προγράμματος είναι να καταστήσει τους πολίτες συμμετόχους και ενεργοποιημένους στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού για προστασία της περιουσίας του και στη συνεργασία του με την Κοινοτική Αστυνομία και τις Τοπικές Αρχές για το κοινό καλό. Η Αστυνομία καλεί το κοινό, και ειδικά τους εθελοντές που εγγράφονται στο πρόγραμμα, να ενημερώνουν άμεσα και χωρίς αναστολές, τον Αστυνομικό της Γειτονιάς για οτιδήποτε ύποπτο ή ασυνήθιστο υποπέσει στην αντίληψή τους.

Οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς, με την σειρά τους, θα καθορίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν εβδομαδιαίως ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής και θα αναπτύσσουν συνεργασίες με τους πολίτες και τα τοπικά συμβούλια στα πλαίσια πρόληψης του εγκλήματος, αναπτέρωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και στην επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες, αλλά και στην πρόβλεψη μελλοντικών προβλημάτων και τρόπων πρόληψης και επίλυσης τους.

Είμαι βέβαιος ότι το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να αγκαλιάζεται θερμά από τους δημότες του Δαλιού, όπως άλλωστε καταμαρτυρούν τα στοιχεία των τελευταίων δύο χρόνων, και ότι τα αποτελέσματα από τη συνέχιση της εφαρμογής του θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά. Είμαι επίσης βέβαιος ότι η συνεργασία σας με την Κοινοτική Αστυνόμευση θα είναι άψογη, επιτυχής και θα εδραιώσει την εμπιστοσύνη μεταξύ του κοινού και της Αστυνομίας.

Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω ξανά όλους και τον καθένα ξεχωριστά για την έμπρακτη κοινωνική ευαισθησία που επιδεικνύετε με την ανταπόκρισή σας στο πρόγραμμα και εύχομαι ολόψυχα κάθε καλό στον κοινό μας αγώνα για την ασφάλεια της κοινωνίας και ειδικότερα της γειτονιάς μας.
