

11/7/2013

**Ομιλία Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
κ. Ιωνά Νικολάου
στην εκδήλωση προς τιμήν των έξι αδικοχαμένων μελών
της Ε.Μ.Α.Κ.**

Αναλογιζόμενοι το βαρύ καθήκον που έσυρε τα βήματα όλων εμάς απόψε εδώ, συνειδητοποιούμε με απέραντη θλίψη ότι ακόμα ένα τραύμα έχει ήδη σωρευτεί στη συλλογική μας συνείδηση, ακόμα μία μαύρη επέτειος προστέθηκε, καλοκαιριάτικα, στην πολυτάραχη ιστορία του τόπου μας.

Είναι με τη δέουσα συγκίνηση αλλά και με βαθιά αίσθηση χρέους προς τους έξι αδικοχαμένους Πυροσβέστες της Ε.Μ.Α.Κ., που βρίσκομαι μαζί σας στο πλαίσιο αυτής της απλής και επιβεβλημένης εκδήλωσης που πραγματοποιεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την της αποφράδα εκείνη μέρα που γράφτηκε με μελανά χρώματα στις σελίδες της κυπριακής ιστορίας.

Αγαπητοί γονείς, σύζυγοι, παιδιά, αδέρφια, φίλοι και συνάδελφοι των έξι ηρωικών παλληκαριών της ΕΜΑΚ,

Η σημερινή ημέρα είναι διπλά τραγική για σας, εφόσον από την πρόσφατη πολυαναμενόμενη απόφαση του Δικαστηρίου προκύπτει ευθέως πως και οι δεκατρείς θυσιασθέντες της 11^{ης} Ιουλίου 2011 έπεσαν υπέρ του

καθήκοντος, έχοντας αφεθεί εκτεθειμένοι από τους αρμόδιους στους κινδύνους και στο θάνατο.

Η προχθεσινή απόφαση, με την οποία καταδικάζονται όσοι κρίθηκαν υπεύθυνοι για τους χειρισμούς που οδήγησαν στη φονική έκρηξη της 11^{ης} Ιουλίου του 2011, αναδεικνύει σαφείς βαριές και ασήκωτες ευθύνες τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο, σε παρόντες αλλά και απόντες από το κατηγορητήριο. Μια απόφαση που ήρθε να καταλογίσει κάποιες ευθύνες σε κάποια πρόσωπα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ευθύνες έχουν εξαντληθεί. Όπως, εύλογα, ούτε κι ο πόνος, η πίκρα και η οργή σας, που παραμένουν απροσμέτρητα.

Στην απόφαση που έχει, για πρώτη φορά στον τόπο μας, καταδικάσει κυβερνητικό αξιωματούχο για εσφαλμένη πολιτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της θητείας του, δίδεται παράλληλα ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι ευθύνονται, αφού σημειώνονται σωρεία επισημάνσεων αναφορικά με υπάρχουσες ευθύνες που καταλογίζονται τόσο σε πρόσωπα όσο και στο ίδιο το σύστημα που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα – ευθύνες, οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν, παρά μόνο να αναληφθούν.

Συνεχής προσπάθεια και υπόσχεση όλων μας, έναντι των τιμώμενων αδικοχαμένων ηρώων μας, πρέπει να είναι οι απαιτούμενες ενέργειες για αποφυγή παρόμοιων πικρών εμπειριών όπως αυτή, που βασάνιζε για δύο χρόνια τώρα την κοινή γνώμη και θα τη βασανίζει για πολλά χρόνια ακόμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει ετοιμάσει σειρά νομοσχεδίων για επιβεβλημένες συνταγματικές αλλαγές, ώστε από δω και

μπρος το θέμα των πολιτικών ευθυνών να μην είναι απλώς λόγια κενού περιεχόμενου, να διαχωρίζονται οι πολιτικές, αστικές και ποινικές ευθύνες όλων των αξιωματούχων της εκάστοτε Κυβέρνησης και η ασυλία να πάψει να καλύπτει όλες ανεξαιρέτως τις πράξεις ενός Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αγαπητοί συγγενείς και συνάδελφοι,

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει καταθέσει μια δημόσια συγγνώμη εκ μέρους μιας Πολιτείας που όφειλε με επαγγελματισμό, επιμέλεια και έγνοια να προστατεύσει τα παιδιά της. Η Κυβέρνηση συμπαραστέκεται και θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό σας υποστηρίζοντας σας έμπρακτα. Αναγνωρίζοντας ότι με αυταπάρνηση οι 13 λεβέντες προσέτρεξαν στην αkéραιο επιτέλεση του καθήκοντός τους, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε χθες στην ανακήρυξή τους σε Ήρωες. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εις ένδειξη τιμής σ' αυτούς που έθεσαν το χρέος υπεράνω της ζωής τους και προέταξαν την αγάπη προς την πατρίδα τους.

Σ' αυτούς που διάβηκαν την πόρτα της Αθανασίας, πορεύτηκαν στο δρόμο της αιωνιότητας, δίνουμε όρκο ότι θα διατηρούμε τη μνήμη τους άσβεστη, γιατί αποτελεί συναίσθηση εθνικού καθήκοντος.

Αυτό το σκοπό θα εξυπηρετεί το Μνημείο που δρομολογείται στη μνήμη των 13 Ηρώων της Εθνικής Φρουράς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: την απότιση αιώνιου φόρου τιμής για την εθελούσια και με αυταπάρνηση προσφορά της ζωής τους για τη διαφύλαξη της Πολιτείας και της πατρίδας μας.

Το καλύτερο, όμως, μνημόσυνο, για τα έξι δικά μας παιδιά της ΕΜΑΚ, θα είναι μια αποτελεσματικότερη Πυροσβεστική Υπηρεσία. Θέλουμε την ΕΜΑΚ να λειτουργεί ως μια ξεχωριστή Μονάδα Υποστήριξης, σε ένα δικό της ανεξάρτητο χώρο, και όχι ως ένας απλός πυροσβεστικός σταθμός. Θα στηρίξουμε την ΕΜΑΚ σε αυτή την προσπάθεια. Θα επιδιώξουμε μια αναβαθμισμένη και αρτιότερη εκπαίδευση, ώστε τα μέλη της, και όλοι οι Πυροσβέστες γενικότερα, να νιώθουν περήφανοι για το ύψιστο κοινωνικό έργο που με ανδρεία επιτελούν.

Θέλουμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία αντάξια του μεγαλείου που επέδειξαν οι έξι τιμώμενοι ήρωές μας θυσιάζοντας την ίδια τη ζωή τους. Γι' αυτό και θα τους έχουμε πάντοτε δίπλα μας, ως φάρους, στο μνημείο που θα υψώσουμε προς τιμήν τους στην είσοδο των νέων εγκαταστάσεων της ΕΜΑΚ.

Με αυτές τις λίγες σκέψεις, με θαυμασμό και κατάνυξη, απλά υποκλινόμαστε στο μεγαλείο των Ηρώων της 11^{ης} Ιουλίου 2011.