

Παρασκευή, 31/5/2019

**Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης και παραλαβής του
χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως**

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως η τελετή παράδοσης και παραλαβής του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου, μεταξύ του απερχόμενου και του νεοδιορισθέντος Υπουργού, στην παρουσία του προσωπικού του Υπουργείου, της ηγεσίας της Αστυνομίας, της Διεύθυνσης του Τμήματος Φυλακών και του Κρατικού Αρχείου, και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αποχαιρετώντας τον τέως Υπουργό κ. Ιωνά Νικολάου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Ανδρέας Ασιωίτης ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Ένας πολιτικός προϊστάμενος αποχωρεί, έχοντας εργασθεί μαζί μας για περισσότερο από έξι χρόνια και ένας νέος Υπουργός αναλαμβάνει. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα ακόμα σταθμό για το μεγάλο αυτό οργανισμό, του οποίου οι αρμοδιότητες και ευθύνες καλύπτουν ένα κρίσιμης σημασίας φάσμα θεμάτων και πολιτικών. Η στιγμή του αποχαιρετισμού ενός προσώπου με το οποίο κάποιος έχει εργασθεί επί μακρόν χρόνο είναι πάντοτε δυσάρεστη και ψυχοφθόρα, αλλά ταυτόχρονα, δυστυχώς, και αναπόφευκτη.

Ανεξάρτητα από τα γεγονότα που οδήγησαν στην απόφαση να υποβάλετε την παραίτησή σας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρόλο ότι ουδέποτε είχατε ενημερωθεί είτε για τις περιπτώσεις ελλειπόντων προσώπων, είτε για τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα προς διερεύνηση τέτοιων περιπτώσεων, βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ για να εκφράσουμε τα αισθήματά μας προς τον πολιτικό προϊστάμενο και τον άνθρωπο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε για 6 ολόκληρα χρόνια.

Όσοι εργασθήκαμε δίπλα σου, γνωρίζουμε πως κάθε μέρα από αυτά τα έξι χρόνια, έμπαινες στο κτίριο του Υπουργείου από τους πρώτους και έφευγες σίγουρα ο τελευταίος. Είναι κατάλληλη η ευκαιρία να καταμαρτυρήσουμε πως επεδίωκες πάντα με επιμονή τους στόχους που αδιάλειπτα έθετες. Θυμάμαι πολλές περιπτώσεις που θυμόσουν θέματα και οδηγίες που είχες δώσει, χωρίς να έχουν προχωρήσει όσο θα ήθελες, να πιέζεις Λειτουργούς, ορισμένες φορές να θυμώνεις και να απαιτείς! Είμαι βέβαιος πως όσοι από τους λειτουργούς αυτού του Υπουργείου έτυχε να νιώσουν αυτή την πίεση, αναγνώριζαν πάντοτε εκ των υστέρων ότι η πίεση αυτή αποσκοπούσε στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας του Υπουργείου, στην τήρηση δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν και στην μεγιστοποίηση της απόδοσης του Υπουργείου, προς όφελος εντέλει του τόπου μας.

Είναι, επίσης, ευκαιρία να αναφερθώ για πρώτη φορά και στην πρωτοφανή, με όποιο μέτρο και αν μετρηθεί, και αδιάλειπτη διάθεση σου να αναλαμβάνεις νέα θέματα και αντικείμενα ευθύνης, χωρίς ποτέ να κρύβεσαι πίσω από την κατάσταση όπως την είχες παραλάβει. Και αυτό, παρόλον ότι γνώριζες πολύ καλά πως οι νέες ευθύνες δεν θα συνοδεύονταν από ανάλογη αύξηση του αριθμού των λειτουργών του Υπουργείου. Αποτελεί, πιστεύω, και το γεγονός αυτό ξεχωριστό χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς σου, που είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή έργου του οποίου τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι τέτοια που το καθιστούν αξιομνημόνευτο και εξαιρετικό.

Αγαπητέ μου, Ιωνά Νικολάου, θέλω σήμερα δημόσια να επαναλάβω κάτι που σου έχω πει ήδη, σε μια κατ' ιδίαν συζήτηση μας τις τελευταίες μέρες. Ανεξάρτητα από όσα έχουν λεχθεί στο πεδίο της πολιτικής, και των διαφόρων θέσεων και αντιθέσεων που διατυπώθηκαν αναφορικά με το έργο που έχει παραχθεί στην εξαετή περίοδο της Υπουργίας σου, είμαι βέβαιος πως, όταν τα πολιτικά πάθη καταλαγιάσουν, κανένας αντικειμενικός άνθρωπος δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει πως στη δική σου εξαετία έχεις επιτύχει αξιοθαύμαστο εκσυγχρονισμό και ουσιαστική μεταρρύθμιση σε όλα τα αντικείμενα που εμπíπτουν στις αρμοδιότητες αυτού του Υπουργείου. Αυτή, αγαπητέ μου Ιωνά, ονομάζεται αγαθή υστεροφημία, την οποία έχεις κερδίσει επάξια με την εργασία, την τόλμη, τη μαχητικότητα και τον αδιάλειπτο ζήλο σου να αναζητάς συνεχώς το καλύτερο του καλού.

Όσοι εργαζόμαστε δίπλα σου, γνωρίζουμε καλά πως η κύρια σου έγνοια και η κύρια αιτία της στεναχώριας που διαβάζαμε στην έκφραση σου τις τελευταίες μέρες, δεν είναι άλλη από την αιφνίδια διακοπή της προσπάθειας σου να ολοκληρώσεις το έργο που ο ίδιος έταξες για τον εαυτό σου. Ομολογώ πως δεν συναντά κάποιος συχνά ανθρώπους με τόσο υψηλό αίσθημα δημόσιας ευθύνης, όσο αυτό που εσύ απέδειξες πως κατέχεις, με τόσο έντονη την ανάγκη να κυνηγήσουν και να επιτύχουν δύσκολους στόχους, με τόσο πάθος να αμφισβητήσουν και ανατρέψουν απαρχαιωμένα δεδομένα και να τα αντικαταστήσουν με καινοτόμες και σύγχρονες προσεγγίσεις».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στο νέο Υπουργό, δήλωσε: «Εκ μέρους του συνόλου του προσωπικού του ΥΔΔΤ, παρισταμένων και μη παρισταμένων, θέλω να σας συγχαρώ θερμά για το διορισμό σας στη θέση του Υπουργού, να ευχηθώ από καρδιάς κάθε επιτυχία στο έργο σας και να σας καλωσορίσω στο νέο σας σπίτι. Είμαι βέβαιος πως τις επόμενες ώρες και μέρες θα μας γνωρίσετε προσωπικά και θα έχουμε την ευκαιρία να αρχίσουμε την παραγωγική μας συνεργασία. Σήμερα, πρώτη μέρα της θητείας σας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο, με όλα τα Τμήματα του και τα Σώματα Ασφάλειας που εμπíπτουν στην ευθύνη του, κυρίως με το προσωπικό του, το οποίο αποδεδειγμένα παράγει καθημερινά έργο και παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, βρίσκεται ήδη δίπλα σας και θα εργασθεί με αφοσίωση και αποφασιστικότητα για να συνεχισθεί απρόσκοπτα και αποτελεσματικά η εφαρμογή του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου Αναστασιάδη και των πολιτικών σας οδηγιών, προς όφελος του τόπου μας.

Ο κ. Νικολάου ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του στο Υπουργείο αλλά και τον καθένα προσωπικά γιατί παραδίδει το Υπουργείο με πλήρη συνείδηση ότι έχει παραχθεί πρωτόγνωρο έργο και σε αυτή την προσπάθεια συνέδραμαν όλοι, επεσήμανε, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του «πετά».

Στη συνέχεια απευθυνόμενος στο νέο Υπουργό, του ευχήθηκε το καλύτερο και τον διαβεβαίωσε ότι σε ό,τι χρειαστεί θα είναι δίπλα του καθώς οι στόχοι της υλοποίησης του μεγάλου προγράμματος του Υπουργείου είναι κοινοί. Επίσης, τον διαβεβαίωσε ότι θα έχει δίπλα του όλο το προσωπικό και τα στελέχη των Υπηρεσιών στην προσπάθεια του για επιτέλεση των καθηκόντων του.

Και πρόσθεσε: «Θέλω την ίδια ώρα να εκφράσω την συγκίνηση μου γιατί παραδίδω ένα Υπουργείο μετά από 6 χρόνια, αναλογιζόμενος τις πρώτες μέρες όταν ανέλαβα αυτό το Υπουργείο, τις πόσες ώρες και προσπάθειες κάναμε με όλους τους λειτουργούς, ώστε να αρχίσουμε να υλοποιούμε ένα πραγματικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και να είμαστε σήμερα στο σημείο όπου όλοι αναγνωρίζουν ότι σε αυτό το Υπουργείο έγινε τεράστια δουλειά. Στη βάση του μεγέθους και του αριθμού του προσωπικού που έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ίσως να είναι το Υπουργείο με τη μεγαλύτερη απόδοση όλη αυτή την περίοδο. Είμαι περήφανος για τους εκλεκτούς συνεργάτες που είχε στο πλευρό μου, οι οποίοι και θα μου λείψουν. Είμαι σίγουρος ότι θα τους λείψουν και οι δικές μου πιεστικές προσπάθειες.

Με τις διευρυμένες πλέον αρμοδιότητες του Υπουργείου, φίλε Γιώργο θα αφήσετε και εσείς τη δική σας εποχή γιατί πραγματικά υπάρχει θέληση για δουλειά σε αυτό το Υπουργείο». Πρόσθεσε ότι όταν ανέλαβε πριν από 6 χρόνια η κατάσταση ήταν νωχελική αλλά σήμερα η ομάδα πετά, παράγει έργο, έχει παράξει έργο και έχει αφήσει το στίγμα της.

Από την πλευρά του, ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Σαββίδης δήλωσε: «Η πρωτόγνωρη συγκίνηση που επικρατεί σήμερα στο Υπουργείο κάνει το έργο μου ακόμα πιο δύσκολο και είναι μεγάλη η πρόκληση να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Διαβεβαιώνω το προσωπικό ότι θα είμαι δίπλα μου και η πόρτα του γραφείου μου θα είναι πάντα ανοικτή. Η συγκίνηση και η αγάπη που βλέπω να υπάρχει σήμερα στα πρόσωπα όλων, αρχής γενομένης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, απέναντι στον Ιωνά Νικολάου κάνει πολύ πιο δύσκολο το δικό μου έργο για τη συνέχεια».

Απευθυνόμενος στον απερχόμενο Υπουργό, σημείωσε ότι αναγνωρίζει το τεράστιο έργο που παρήγαγε τα 6 αυτά χρόνια, ενώ έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης πολλές και θεμελιώδεις αλλαγές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων με πιο σημαντική αυτή της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης. «Υπήρξε τεράστια η προσφορά σου και για όλα τα σημαντικά που έχεις προσφέρει τα τελευταία 6 χρόνια σε ευχαριστώ και εγώ πολύ», είπε και πρόσθεσε ότι προσβλέπει στη βοήθεια του για μια λεπτομερή ενημέρωση για το πού βρίσκεται το κάθε θέμα που εκκρεμεί για να προχωρήσει χωρίς μεγάλη καθυστέρηση.

Απευθυνόμενος στους μελλοντικούς συνεργάτες, ευχαρίστησε τον Γενικό Διευθυντή για τη διαβεβαίωση ότι τόσο ο ίδιος όσο και το υπόλοιπο προσωπικό θα τον στηρίξουν. «Σίγουρα χρειάζομαι και ζητώ τη βοήθεια όλων σας για να πετύχουμε τους στόχους και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την κυβερνητική πολιτική», είπε και πρόσθεσε ότι προσβλέπει να γνωρίσει και συνεργαστεί μαζί με όλους. «Από τη δική μου πλευρά θέλω να ξέρετε ότι θα είμαι δίπλα σας όποτε με χρειάζεστε και η πόρτα του γραφείου μου θα είναι πάντα ανοικτή», κατέληξε.